

Όλα όσα χρειάζεται να θυμάσαι για να διαβάσεις το βιβλίο “Ο Χάρι Πότερ και το Καταραμένο Παιδί”

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του θεατρικού έργου “Ο Χάρι Πότερ και το Καταραμένο Παιδί“, σε σενάριο Τζον Τίφανι και Τζακ Θορν, βασισμένο σε ιστορία της Τζόαν Ρόουλινγκ, έρχεται το Σάββατο, 30 Ιουλίου στο West End του Λονδίνου. **Η όγδοη ιστορία έρχεται στις 29/9 στα ελληνικά, αποκλειστικά από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.**

Μέχρι τη στιγμή που θα πιάσεις στα χέρια σου το πολυπόθητο βιβλίο, τα μόνα που χρειάζεται να θυμάσαι από την ιστορία του Χάρι Πότερ για να απολαύσεις το πολυαναμενόμενο sequel της, είναι τα εξής:

Πού είχαμε μείνει, λοιπόν;



Στον επίλογο του βιβλίου και της ταινίας “Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου”, μεταφερόμαστε 19 χρόνια μετά τη μάχη του Χόγκουαρτς. Η 8η ιστορία του Χάρι Πότερ ξεκινά ακριβώς από αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Χάρι είναι παντρεμένος με την Τζίνι Γουίςλι και έχουν τρία παιδιά. Ο Ρον είναι παντρεμένος με την Ερμιόνη και έχουν δυο παιδιά. Ο Ντρέικο Μαλφόνι και ο Χάρι διατηρούν μια καλή τυπική σχέση. Η τελευταία φράση του 7ου βιβλίου είναι “Όλα ήταν καλά”. Έφτασε η ώρα να δούμε κατά πόσον ισχύει κάτι τέτοιο.

Τι άλλο έχει αποκαλύψει η Τζόαν Ρόουλινγκ;



Η Ρόουλινγκ ποτέ δεν αφήνει το κοινό παραπονεμένο, καθώς συνέχεια αποκαλύπτει πληροφορίες για τη ζωή των αγαπημένων μας ηρώων μετά το Χόγκουαρτς. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη δουλεύουν στο Υπουργείο Μαγείας, με διαφορετικά καθήκοντα καθένας. Στο μεταξύ, ο Ρον έχει πραγματοποιήσει ένα μικρό πέρασμα ως υπάλληλος στο μαγαζί του Τζορτζ Γουίсли. Σύμφωνα με το Pottermore, υπάρχει και ένα αμερικανικό σχολείο μαγείας, το Invermornay, για το οποίο, βέβαια, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα από την ταινία “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, τον προσεχή Νοέμβριο.

Πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Κοιτώνα Σλύθεριν



Όλοι θυμόμαστε ότι το Καπέλο της Επιλογής ήθελε να κατατάξει τον Χάρι στον Κοιτώνα Σλύθεριν. Δεκαεννιά χρόνια μετά τη μάχη του Χόγκουαρτς, ο Χάρι λέει στον γιο του, Άλμπους, ο οποίος φοβάται το ίδιο ενδεχόμενο για τον εαυτό του, πως η κατάταξη στον Κοιτώνα Σλύθεριν αποτελεί τιμή για τον ίδιο. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό η “κληρονομιά” του Χάρι να συνεχιστεί μέσω του γιου του σε άλλο Κοιτώνα, εκτός από τον Γκρίφιντορ.

Τι απέγιναν οι Θανατοφάγοι μετά τον θάνατο του Βόλντεμορτ;



Όσοι δεν πέθαναν στη μάχη του Χόγκουαρτς και όσοι δεν συνελήφθησαν από το Υπουργείο Μαγείας, εξαφανίστηκαν και παρέμειναν κρυμμένοι. Το Υπουργείο αποφάσισε να μην τιμωρήσει τους Μαλφόνι, λόγω της συνεργασίας του με τον Λούσιους, ο οποίος έδωσε πολλές πληροφορίες για τις κρυψώνες των (πρώην;) φίλων του Θανατοφάγων. Σίγουρα, κάποιοι βρίσκονται ακόμα στη ζωή και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να θέλουν να επιστρέψουν δριμύτεροι στο μαγικό προσκήνιο, αποζητώντας εκδίκηση για τον θάνατο του Βόλντεμορτ.

#capcapgr

#psychogiosbooks

#harrypotter8

#hp8