

Η Πηνελόπη Κουρτζή μιλάει στο All4fun

Η Πηνελόπη Κουρτζή μιλάει στο All4fun για το νέο της βιβλίο: "Κουμκουάτ", την συνεργασία της με τις ε



την αγάπη της

για την συγγραφή και διάφορα ακόμα...

Νέο βιβλίο: «Κουμκουάτ», τι πραγματεύεται το βιβλίο σας;

Η ιστορία πάνω στην οποία είναι βασισμένη το Κουμκουάτ είναι η αληθινή ζωή της Βασιλικής, μίας κοπέλας γεννημένης το 1902 στην Άρτα σε ένα πλούσιο σπίτι της πόλης που μέσω ιστορικών συνθηκών βλέπει τη ζωή της να αλλάζει και μεγαλώνει προσπαθώντας να αντεπεξέλθει στις αλλαγές αυτές και να επιβιώσει, περνώντας από πολύ δύσβατα μονοπάτια της μοίρας.

Πώς νιώθετε που το πρώτο σας μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός;

Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη! Για εμάς τους συγγραφείς ο εκδοτικός οίκος Ψυχογιός αποτελεί ένα λιμάνι στο οποίο όλοι θα θέλαμε να μπούμε. Η αυστηρή επιλογή των βιβλίων που κάνει και ταυτόχρονα η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που δείχνει έντονα τόσο προς τους συγγραφείς όσο και προς την αγορά είναι ένα κριτήριο βάσει του οποίου θεωρώ πως τον επιλέγουν τόσο οι υποψήφιοι συγγραφείς όσο και οι αναγνώστες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πώς και μόνο η σφραγίδα του πάνω σε ένα βιβλίο σε κάνει να θέλεις να το επιλέξεις.

Το Κουμκουάτ είναι ένα είδος φρούτου, πώς έγινε η επιλογή να ονομάσετε έτσι το βιβλίο σας;

Αποτελεί μία κεντρική έννοια στο βιβλίο τόσο πραγματικά όσο και αλληγορικά. Η ηρωίδα στην ουσία ταυτίζει την ύπαρξη της με το δέντρο και το φρούτο του Κουμκουάτ χρησιμοποιώντας το σαν σημείο αναφοράς. Έτσι αν κάποιος το διαβάσει και δει πως το Κουμκουάτ έχει ένα τελικά κομβικό ρόλο στην ιστορία θα καταλάβει πώς το βιβλίο δεν θα μπορούσε να έχει άλλο τίτλο.

Πρόκειται για αληθινά και υπαρκτά πρόσωπα στο μυθιστόρημα σας;

Ναι! Τα περισσότερα πρόσωπα ήταν υπαρκτά το ίδιο και οι τόποι και οι καταστάσεις. Φυσικά υπάρχει μεγάλο κομμάτι μυθοπλασίας, στην βάση του όμως το βιβλίο πραγματεύεται την αληθινή ιστορία μίας γυναίκας και όλων αυτών που έρχονται στην ζωή της. Και ακόμα και αν στον αναγνώστη κάποιες ιστορίες φανούν ιδιαίτερες, είναι αυτό που λέμε πώς η ζωή φτιάχνει τα ωραιότερα σενάρια.

«Κουμκουάτ- Εκεί που ριζωσε η αγάπη», ένας συμπληρωματικός τίτλος, τι επιδιώκετε με αυτόν τον τρόπο;

Να εξηγήσουμε στον αναγνώστη στην ουσία, πώς εμπλέκεται το Κουμκουάτ στο μυθιστόρημα. Αυτό που έχει συμβεί είναι πώς κάτω από ένα δέντρο Κουμκουάτ ριζώνει όλη η αγάπη της Βασιλικής για τους ανθρώπους της, τις αναμνήσεις της, τα πράγματα της, ακόμα και τα δεινά της..

Έχετε γράψει και κάποια θεατρικά έργα, θα μας μιλήσετε λίγο για αυτά;

Αγαπώ το θέατρο πολύ και συχνά υποκύπτω στον πειρασμό να γράψω θεατρικά για ομάδες των οποίων τους ηθοποιούς αγαπώ πολύ! Αυτό που μου κεντρίζει το ενδιαφέρον στις παραστάσεις που γράφω είναι η σεναριακή πλοκή που είναι τελείως διαφορετική από αυτή των μυθιστορημάτων. Μέχρι τώρα έχουμε την τύχη οι παραστάσεις στις οποίες έχω εμπλακεί να έχουν πάει πολύ καλά και τώρα προσπαθώ να ετοιμάσω ένα εγχείρημα στο θέατρο που είναι μεν δύσκολο αλλά και μεγάλη πρόκληση! Δεν θέλω να πώ περισσότερα θα προτιμούσα να είναι μία έκπληξη!

Πώς μπήκε στην ζωή σας η συγγραφή;

Από όσο θυμάμαι υπήρχε πάντα με διάφορες μορφές, κυρίως πειραματικές όσο ήμουν πιο μικρή και αργότερα πιο ολοκληρωμένες. Νομίζω πώς από τότε που

άρχισα να διαβάζω βιβλία ήξερα πώς θέλω να περάσω και από την άλλη πλευρά, αυτών που τα γράφουν!



Έχετε διακριθεί και στην ποίηση, να αναμένουμε κάποια ποιητική συλλογή;

Προς το παρόν όχι.. Και η ποίηση αποτελεί μεγάλο κομμάτι των νεανικών μου χρόνων, τώρα πια όμως γράφω όλο και λιγότερο ποίηση. Επίσης δυστυχώς λόγω χρόνου δεν διαβάζω τόσο ποίηση, άρα δεν έχω την απαραίτητη παιδεία ώστε να γράψω κάτι που θα με ικανοποιεί. Θεωρώ πώς για να γράψει κάποιος ποίηση που θα μιλήσει στην καρδιά των αναγνωστών πρέπει να διαβάζει πολύ και σφαιρικά και να αφήνει την λυρικότητα να ξεχειλίζει από μέσα του. Και στις σημερινές συνθήκες είναι τόσο δύσκολο. Έτσι ο στόχος μου αυτή τη στιγμή όσον αφορά στην ποίηση, είναι να καταφέρω να διαβάσω τόσους ωραίους ποιητές που δεν έχω προλάβει αυτά τα χρόνια!

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Να συνεχίσω με τα επόμενα βιβλία μου και να ωριμάζω μέσα από την ανάγνωση, να καταφέρω να ετοιμάσω αυτό που έχω στο μυαλό μου για το θέατρο και να αναπτύξω περισσότερο τα παιδικά παραμύθια και την γραφή τους που τόσο μου αρέσει! Και φυσικά να έχω περισσότερο χρόνο για την οικογένεια μου!!

Ένα μήνυμα προς τους αναγνώστες μας.

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί τους αυτό που λέω πάντα! Να διαβάζουμε όσο πιο πολύ μπορούμε!! Δεν έχει σημασία ποιο βιβλίο διαβάζει ο καθένας αρκεί να διαβάζει! Σε καθέναν μας αρέσουν τόσο διαφορετικά πράγματα και υπάρχουν συγγραφείς που αγγίζουν όλες τις ανάγκες μας και τις απαιτήσεις μας!! Να ψάχνουμε να τους βρούμε!!

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις Ψυχογιός μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο: <http://www.psichogios.gr/site>

Της Αλεξίας Βλάρα, 15/3/2017