

Κάνε μου έκπληξη ή... μήπως όχι;

Ζέτα Δούκα



Με αφορμή το βιβλίο της Σόφι Κινσέλα «Κάνε μου έκπληξη» που διάβασα πρόσφατα, με θέμα την απόφαση ενός πραγματικά ευτυχισμένου ζευγαριού να προβούν σε εκπλήξεις προκειμένου να κρατήσουν τον γάμο τους ζωντανό για άλλα 68 χρόνια(!), όταν μαθαίνουν ότι υπάρχει περίπτωση στατιστικά να ζήσουν τόσο (με βάση το ιστορικό υγείας τους και τη ζωή που κάνουν) και παθαίνουν πανικό, μού γεννήθηκαν τα εξής ερωτήματα:

Πρώτον, πόσες και τι είδους εκπλήξεις αντέχουμε να μας κάνει ο σύντροφός μας και (κυρίως) δεύτερον, είναι τελικά σωστό να πειράζουμε κάτι που δουλεύει πραγματικά καλά;

Αν θέσουμε αυτά τα ερωτήματα σε 100 ανθρώπους, τι πιστεύετε ότι θα μας απαντήσει η πλειοψηφία; Βάζω στοίχημα ότι οι περισσότεροι θα πουν ότι το να εκπλήσσεις συνεχώς τον άλλον, να βρίσκεις διαρκώς όλο και πιο μυστήρια πράγματα να κάνεις, είναι το μυστικό της επιτυχίας μιας μακροχρόνιας σχέσης, η οποία δεν βαλτώνει, δεν χορταριάζει και γενικώς δεν πιάνει πάτο.

Συμφωνώ εν μέρει, αλλά μήπως αυτά τα «μυστήρια πράγματα» πρέπει να οριστούν καλύτερα ώστε να μην φτάσουν να είναι τόσο τραβηγμένα που να λειτουργήσουν τελικά καταστροφικά;

Σαφώς, το να μην θεωρείς δεδομένη την καθημερινότητα με τον άνθρωπό σου, να προσδιορίζεσαι και να εξελίσσεσαι συνεχώς και να αναζωπυρώνεις τον έρωτά σας με μικρά ή μεγαλύτερα «δωράκια» είναι όχι απλώς θεμιτό αλλά και απαραίτητο. Άλλο όμως αυτό κι άλλο να μπεις σε έναν κυκεώνα αναγκαστικών εκπλήξεων από φόβο να μην χάσεις αυτό που έχεις (πράγμα που τελικά θα καταλήξει σ' αυτό ακριβώς που φοβάσαι...). Το ζευγάρι του βιβλίου πάντως, τη γλίτωσε στο «τσακ». Αφού πέρασε διάφορα κωμικοτραγικά περιστατικά, κατάλαβε ότι **το μόνο που μπορεί να τους κρατήσει ενωμένους για πολύ καιρό, είναι η τόσο στερεή και αποφασιστική αγάπη που έχει ο ένας για τον άλλον (και το καλό σεξ, βεβαίως, απαραίτητη προϋπόθεση!).**

Όπως, επίσης, και ότι δεν πειράζεις ποτέ τα καλώς κείμενα..!

Ζέτα

*Υ. Γ. Το βιβλίο «Κάνε μου έκπληξη» της Σόφι Κινσέλα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.