

# Ο Μαγικός Κόσμος του παιδικού βιβλίου: Εδώ νηπιαγωγείο! (Στα μεγάλα όνειρά σου)

[Ανανεώθηκε 15:37 Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019](#) [Εδώ... νηπιαγωγείο!](#)



**Τίτλος: Στα μεγάλα όνειρά σου**

Συγγραφέας: Βασίλης Τσανταρλιώτης

Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης

Εκδοτικός οίκος: Ψυχογιός

Βρισκόμαστε σε ένα ήσυχο, μακρινό χωριό με καταγάλανο ουρανό και μια μεγάλη λίμνη. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τη δόξα που θα γνωρίσει ο τόπος αυτός, μέχρι τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα εκεί για πρώτη φορά αγώνες κωπηλασίας. Το γεγονός είναι πρωτόγνωρο και συγκλονιστικό και τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω στο μικρό χωριό. Η Σοφία, μια ντόπια μαθήτρια, επηρεάζεται από τη διοργάνωση και αποφασίζει να προπονηθεί στην κωπηλασία. Ταυτόχρονα μελετά και για το σχολείο. Στους πρώτους αγώνες που συμμετέχει αποτυγχάνει, αλλά δεν απογοητεύεται. Προπονείται ακόμα πιο σκληρά και καταφέρνει να διακριθεί: είναι αυτή που επιλέγεται να εκπροσωπήσει τη χώρα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, αλλά η Σοφία καταφέρνει να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Αποδεικνύει, έτσι, ότι όποιος δώσει μια ευκαιρία στα όνειρά του και παλέψει πολύ γι' αυτά, είναι πιθανό να τα πραγματοποιήσει.

Ο συγγραφέας, αθλητής της κωπηλασίας και ο ίδιος με μεγάλες διακρίσεις, καταφέρνει να αποδώσει με τον πιο παραστατικό τρόπο την πορεία ενός αθλητή προς την κορυφή. Το βιβλίο του, γραμμένο σε έμμετρο λόγο, απευθύνεται σε αναγνώστες προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Απαλλαγμένο από διδακτισμούς, περνά θετικά πρότυπα και ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αγωνιστικότητα: η ηρωίδα του βιβλίου διαθέτει υπομονή και αποφασιστικότητα, δεν απογοητεύεται ούτε παραιτείται και, κυρίως, δεν παραμελεί τα μαθήματά της. Σέβεται τους συναθλητές της, μάχεται σκληρά, ξεπερνά τις αντιξοότητες, την κόπωση και τον πόνο, συγκεντρώνεται στο στόχο της και τελικά δικαιώνεται. Το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς είναι η κορύφωση των προσπαθειών της. Το μεγαλύτερο επίτευγμά της, όμως, είναι ότι έχει χτίσει μια συγκροτημένη και δυναμική προσωπικότητα που μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία. Στις μέρες μας, είναι επιτακτική η ανάγκη να εμφυσήσουμε στη νέα γενιά αξίες σαν κι αυτές, προκειμένου να ξεπερνούν τα προβλήματα και να βγαίνουν, τελικά, νικητές της ζωής.