

Γιόλα Δαμιανού Παπαδοπούλου: «Αν ήξερα αλλιώς να σ' αγαπώ»

16.03.2016 00:33 [Πολιτισμός](#)

- See more at:

<http://www.sigmalive.com/lifestyle/culture/316415/giola-damianou-papadopoulou-an-iksera-allios-na-s-agapo#sthash.JeOo8gLo.dpuf>



Η Γιόλα Δαμιανού Παπαδοπούλου γεννήθηκε στη Λευκωσία. Έζησε πολλά χρόνια στο Κονγκό και στη Νιγηρία. Έχει γράψει μυθιστορήματα για ενήλικους και παιδιά, ενώ για το έργο της έχει αποσπάσει κρατικά βραβεία και πολλές διακρίσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη.

Με αφορμή τη παρουσίαση του νέου της βιβλίου «Αν ήξερα αλλιώς να σ' αγαπώ» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου στο βιβλιοπωλείο PARGA (Τσερίου 94 & Νάξου, Στρόβολος), επικοινωνήσαμε με την συγγραφέα και μας μίλησε για το καινούργιο μυθιστόρημα της που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Μία αληθινή ιστορία που αναφέρεται στην γυναικεία ελευθερία και τον έρωτα.

Από τον [Άγγελο Γεραιουδάκη](#)

Ποια ήταν η αφορμή για να γράψετε ένα βιβλίο για την ελευθερία της γυναίκας;

Η μαρτυρία τριών γυναικών για πολύχρονη κακοποίηση από τον άντρα τους και μια πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα δείχνει πως περίπου 13 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ έχουν πέσει θύματα σωματικής βίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες κάτι που αντιστοιχεί στο ποσοστό 7%. Στην αρχή είχα τους ενδοιασμούς μου να γράψω για ένα χιλιοειπωμένο θέμα. Όμως τα αποτελέσματα της έρευνας με έπεισαν κι ένιωσα καθήκον μου σαν δημοσιογράφος και σαν συγγραφέας να γράψω γι' αυτό το θέμα για να δώσω μηνύματα.

Τί μηνύματα θέλετε να περάσετε μέσα από την ιστορία σας;

Έγραψα αυτό το βιβλίο για να ανεβάσω τη γυναίκα στο βάθρο που της αξίζει. Να την αφυπνίσω να βρει ξανά τις αξίες, την αξιοπρέπεια και πίστη στον εαυτό της. Να έχει σεβασμό στο σώμα και στη ψυχή της. Να προστατεύει την αξιοπρέπεια στο άτομό της.

Τί δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν γράφατε το συγκεκριμένο μυθιστόρημα;

Καθόλου δυσκολίες, αφού είχα την ηθελημένη εξομολόγηση από τρεις γυναίκες θύματα και όπως σε όλα μου τα βιβλία πριν αρχίσω να γράφω κάνω μια εκτεταμένη έρευνα σχετικά με το θέμα και εξαντλώ κάθε απόθεμα πληροφόρησης.



Αν ήξερα αλλιώς να σ' αγαπώ, ο τίτλος του νέου σας βιβλίου. Τελικά η αγάπη διδάσκεται;

Πιστεύω πως η αγάπη είναι μέρος της ανθρώπινης υπόστασης, ένα θείο χάρισμα που φέρνει μαζί με τη γέννησή του και εξαρτάται από το περιβάλλον που θα μεγαλώσει αν θα αναπτυχθεί θετικά ή αρνητικά μέσα του. Στην περίπτωση του βιβλίου η φράση «αν ήξερα αλλιώς να σ' αγαπώ» είναι μια μεταμέλεια της ηρωίδας που αν έβλεπε την πραγματική όψη της αγάπης από την αρχή θα απόφευγε τα πολλά δεινά.

Τελικά πόσο ελεύθερη είναι η σημερινή γυναίκα από ταμπού και προκαταλήψεις;

Η σημερινή γυναίκα είναι ελεύθερη από ταμπού και προκαταλήψεις και έχει καταφέρει να κερδίσει την οικονομική της ανεξαρτησία. Όμως δεν έμαθε να ενεργεί αυτόβουλα, να πιστεύει στον εαυτό της και να μην χρειάζεται να πείθει για τις αξίες της.

Πού πιστεύετε ότι οφείλονται τα κρούσματα κακοποιημένων γυναικών; Πώς θεωρείται ότι αυτό μπορεί να διορθωθεί;

Πιστεύω πως οφείλονται σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και πίστη στον εαυτό τους. Ίσως οι οικονομικές δυσκολίες και οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας να φέρνουν τους ανθρώπους σε αδιέξοδα. Οι άντρες να γίνονται βίαιοι και οι γυναίκες χωρίς αντιστάσεις. Η γυναίκα πρέπει να μάθει να σέβεται το σώμα και την ψυχή της και να μην επιτρέπει σε κανένα να την υποβιβάζει. Οι άντρες που κακοποιούν συνήθως έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και γυρεύουν μια γυναίκα θύμα να της επιβληθούν και να την εκμεταλλευτούν με κάθε τρόπο. Την απομονώνουν πρώτα από το περιβάλλον της και αρχίζουν ψυχολογική, λεκτική και σωματική κακοποίηση. Οι γυναίκες σιγά σιγά χάνουν την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό τους. Συνήθως δεν ζητούν βοήθεια γυναίκες οικονομικά εξαρτώμενες, άλλες που δεν θέλουν να χάσουν την κοινωνική ευμάρεια που απολαμβάνουν μέσα από το γάμο και κάποιες άλλες που είναι τόσο ψυχολογικά εξαθλιωμένες που φοβούνται να ενταχθούν στον κοινωνικό περίγυρο.

Κάποιες γυναίκες πιστεύουν πως η χειραφέτηση που έχουν πετύχει είναι αρκετή. Ποια η δική σας άποψη;

Από τη στιγμή που χρειάζεται να πείσουν για τις αξίες τους δεν είναι αρκετή. Όταν για να πιάσουν μια θέση πρέπει να δείξουν και να

αποδείξουν διπλάσια προσόντα από τον άντρα που διεκδικεί την ίδια θέση, δεν είναι αρκετή. Όταν το ημερομίσθιο της είναι χαμηλότερο από του άντρα. Άρα υπάρχει και πρόβλημα ισότητας.

Τι είναι εκείνο που κάνει μια γυναίκα έξυπνη, χαρισματική και επιτυχημένη να αισθάνεται μπερδεμένη και ανασφαλής;

Η έλλειψη πίστης στον εαυτό της. Δεν έχει ακόμα μάθει να ενεργεί αυτόβουλα χωρίς να έχει επιβεβαίωση για τις αξίες της.

Πώς μπορεί μια γυναίκα να αγαπήσει πραγματικά τον εαυτό της;

Αυτό είναι μια πραγματικά δύσκολη ερώτηση. Νομίζω όταν νιώσει ολοκληρωμένη μέσα σε όλα όσα διεκδικεί χωρίς να απομακρύνεται από το φύλο της. Γιατί αν πετύχει επαγγελματικά όλους της τους στόχους και αφήσει πίσω το κομμάτι «γυναίκα», δεν νομίζω πως θα αγαπήσει πραγματικά τον εαυτό της γιατί ένα της κομμάτι θα μένει ανικανοποίητο.

- See more at: <http://mag.sigmalive.com/article/6374/giola-damianoy-papadopoyloy-ixera-allios-na-s-agapo#sthash.mns6NPIx.dpuf>