

## “Ακαταμάχητος” της Γεωργίας Δεμίρη



Μετά από αρκετό καιρό κράτησα στα χέρια μου το νέο βιβλίο της Γεωργίας Δεμίρη. Τα συναισθήματα που με πλημμύρισαν διαβάζοντάς το γνωστά. Κάθε φορά η συγγραφέας μου προκαλεί νοσταλγία, αγάπη και συγκίνηση. Οι ιστορίες της μιλάνε μέσα στις καρδιές των αναγνωστών και μας προκαλεί τα ίδια καρδιοχτύπια με αυτά των ηρωίδων.

Η Αφροδίτη ψάχνει εναγωνίως το επόμενο ταλέντο, αυτό που θα την κάνει να παραμείνει στη δουλειά της, δίπλα στο Φίδι που κάνει τον βίο αβίωτο σε όλους. Όταν θα βρεθεί στην Κρήτη, θα γνωρίσει τον Άκη. Έναν γοητευτικό νεαρό, με πάθος και μία ιδιαίτερη ομορφιά τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική. Πρόκειται για ένα σπάνιο κράμα ανθρώπου. Η Αφροδίτη θα τον πείσει να μεταβεί μαζί της στην Αθήνα και να γίνει το επόμενο είδωλο στη δισκογραφία. Αυτός θα την ακολουθήσει με κλειστά μάτια. Το μόνο αρνητικό σε όλη αυτή την κατάσταση θα είναι ο έρωτας που θα γεννηθεί ανάμεσά τους. Τόσο αμοιβαίος όσο και αρνητικός για την Αφροδίτη, καθώς δε θέλει να μπλέξει τα αισθηματικά με τα επαγγελματικά της. Όμως η ζήλια κατακαίει τα σωθικά της, βλέποντας όλον τον γυναικείο πληθυσμό να κυνηγάει τον Άκη. Και ποια δε θα ήθελε να ήταν στη θέση της Αφροδίτης; Μπορεί από ομορφιά να υστερεί, όπως και ο μεγαλύτερος σε ποσοστό γυναικείος πληθυσμός αλλά όταν τα χαρίσματα και οι γνώσεις υπερτερούν νικάνε την ομορφιά. Άλλωστε, η εξωτερική ομορφιά είναι φευγαλέα. Κάποια στιγμή θα “ξεφουσκώσει” καθώς τα χρόνια θα περάσουν. Και το μόνο πράγμα που θα μείνει αναλλοίωτο στον χρόνο θα είναι η εσωτερική ομορφιά του ανθρώπου.

Σε κάθε της βιβλίο η συγγραφέας καταφέρνει να σκιαγραφεί τέλεια τον έρωτα αλλά και τους χαρακτήρες των ηρώων της, οι οποίοι δεν είναι αυτό που θα λέγαμε τέλειοι. Αντιθέτως, τους τσαλακώνει όσο μπορεί κάνοντάς τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο που με κάνει να την ακολουθώ σε κάθε της βήμα. Οι ιστορίες της είναι συγκινητικές, ανθρώπινες, αληθινές και ουσιαστικές δίνοντας τα μηνύματα που οφείλουν όλοι οι συγγραφείς να δίνουν χωρίς να το καταφέρνουν πάντα. Μας κλείνει το μάτι και μας προσκαλεί να το διαβάσουμε. Εμπρός λοιπόν ανοίξτε το βιβλίο και γευτείτε για ακόμα μία φορά μία πανέμορφη και ιδιαίτερη ιστορία αγάπης!

**Βασιλική Διαμάντη**