



Δε σου το δίνω, Μαριλίτα Χατζημποντόζη, εικ:Γιώργος Σγουρός, εκδ. Ψυχογιός

Μια ιστορία αποκλειστικά για μικρά παιδιά ή για μεγάλα που ακόμα δεν έχουν μάθει πως το παιχνίδι όταν το μοιράζεσαι με άλλους είναι πάντα καλύτερο και πιο διασκεδαστικό. Ο Φρίξος είναι ένα πολικό αρκουδάκι που ό,τι έχει και δεν έχει σε παιχνίδι το θέλει μόνο δικό του. Ακόμα κι όταν η φίλη του η Ασπρούλα απλά ακούμπησε το πάζλ του κρυμμένου θησαυρού του εκείνος θύμωσε και δεν την άφησε καθόλου να παίξει. Όταν παίρνει για δώρο γενεθλίων από τον μπαμπά του ένα έλκηθρο αποφασίζει να ανέβει στο βουνό και να πάρει μέρος σε ελκηθροδρομίες. Το έλκηθρο του που δεν θέλει να το μοιραστεί με κανέναν μια στιγμή που σκοντάφτει και πέφτει, γίνεται κομμάτια. Η Ασπρούλα όμως δεν θα τον αφήσει να είναι στενοχωρημένος και του δίνει το δικό της. Αυτό θα είναι το πιο σπουδαίο και σημαντικό μάθημα για τον Φρίξο που επιτέλους αρχίζει να καταλαβαίνει την μεγάλη αξία που έχει να μοιράζεσαι πράγματα και ...παιχνίδια με φίλους!

Μια ολοκαίνουργια ιστορία της **Μαριλίτας Χατζημποντόζη**, για την αξία των φίλων, της συμπεριφοράς μας, του μοιράσματος και της μοναξιάς που προκαλείται όταν κάποιος θέλει τα πάντα μόνο για τον εαυτό του. Ένα βιβλίο με εξαιρετική εικονογράφηση από τον **Γιώργο Σγουρό**, ειδικά φτιαγμένη για πολύ μικρά παιδιά. Μια ιστορία – δίδαγμα για όλα τα παιδιά που συνήθως δεν θέλουν να δίνουν τα δικά τους πράγματα αλλά και για εκείνα που με χαρά προσφέρουν στους άλλους, γνωρίζοντας πως πάντα το παιχνίδι είναι πιο διασκεδαστικό όταν παίζουν πολλοί μαζί παρά καθένας μόνος του.

Ένα βιβλίο για την φιλία, τον εγωισμό, την συνεργασία και το μοίρασμα...

Για παιδιά από 2 ετών...